

Förändra föräldralösa barns liv i Etiopien!

40% av Etiopiens befolkning är mellan 0 och 14 år*

450 000 barn har förlorat ena eller båda föräldrarna i aids**



*FN 2017, **Unicef, 2014

I Etiopien stöder Finska Missionssällskapet 300 barn som blivit föräldralösa på grund av aids. Vissa av barnen har mist båda sina föräldrar, några av dem har ännu sin mamma eller pappa kvar. På lördagar och skollov kan barnen delta i olika aktiviteter som ordnas på aktivitetscenter i tre olika städer. På centren får barnen en trygg miljö och risken blir mindre att de hamnar på gatan.



Träslöjd, datorer, konst och sport

På centren får barnen lära sig att använda datorer, handarbete, trä- och metallslöjd, trädgårdsskötsel, konst och sport. De får jobba tillsammans och lära sig att ta ansvar. De ungdomar som hunnit lite längre i träslöjden lagade ifjol egna sängar. De fick sedan madrasser och lakan till dem.

Det finns stödundervisning för de barn som behöver det för att klara sig bättre i skolan. Ungdomarna stöder också varandra - de är alla i samma situation i och med att de alla mist ena eller båda sina föräldrar på grund av aids.

Ungdomarna kan använda centrens verkstäder, bibliotek och datorer alla vardagar, men under skolåret är den mest aktiva dagen på centren lördagarna då barnen har ledigt från skolan. På lördagarna besöks varje center av 30-50 ungdomar.

Abdulaziz kan nu gå i skolan

”Jag heter Abdulaziz. Mina föräldrar dog i aids då jag var ett år gammal. Nu tar mina morföräldrar hand om mig. Tidigare flätade min mormor hår, och kunde försörja oss med sin lön. Sen blev hon blind på ena ögat och kunde inte fläta mer. För fyra år sedan blev jag Finska Missionssällskapets fadderbarn. Min mormor kunde köpa en skoluniform åt mig, och jag fick börja skolan. Nu går jag i sjunde klass. Mitt favoritämne är samhällskunskap. Jag älskar att spela fotboll, och kommer vare lördag till kyrkans aktivitetscenter för att spela med mina vänner!”



”Bästa fadder. Du har gjort mig till människa. Nu är jag som alla andra.”

- Fadderbarn i Etiopien



FINSKA 1859
MISSIONSSÄLLSKAPET