

ISRAEL OCH DE PALESTINSKA OMRÅDENA

/FRED OCH FÖRSONING



Till den som sköter stationen:

Ta med ett pussel och en duk att binda för ögonen. Pusslet ska ha ca 10 stora och tydliga bitar.

Stationens program: En fråga att fundera på, 2. Fredsarbete i Israel, 3. Att bekanta sig med fredsarbete, 4. Uppgift (att lägga pussel)

1. Funderingsuppgift

Vad lärde Jesus oss om att leva med andra människor?

Exempel på svar: dubbla kärleksbudet, förlåtelse, att be för sina fiender, att inte döma, att jobba för fred, att vi alla är skapade av Gud och därför värdefulla, att försonas, att tjäna andra, ödmjukhet, att ge åt den som ber, att hjälpa dem som är hungriga, hemlösa, törstiga och sjuka

2. Fredsarbete i Israel och de palestinska områdena

- Kristendomens budskap är ett budskap om fred. Bibeln uppmanar oss att tjäna varandra i stället för att tävla. Gud ger oss den Helige Ande och en kärlek som det mänskliga förnuftet inte kan förstå. Genom denna kärlek är det möjligt att uppnå försoning. (Matt 20:20-28, Joh 17)
- Det har stridits i Israel och de palestinska områdena i tiotal år. Orsakerna är både politiska och religiösa. En av de viktigaste uppgifterna för missionsarbetet i Israel och Palestina är fredsarbete, där en positiv inställning till fred, sämja och samlevnad står i centrum.
- I Israel arbetar man för fred i mitten av ett pussel som består av olika religioner. Pusselbitarna är nu utspridda, och människorna tycks vara blinda för fredstanken. För att få ihop pusslet krävs allas deltagande, samarbete och vishet. Sprickorna finns kvar, men det nya kan ändå vara mera hållbart än det gamla.

3. Sirpa Rissanen berättar

Fredstanken är inte lätt efter flera decenniers, eller seklers, oroligheter. Att ändra på sin inställning betyder att växa, och därför har ungdomarna en central position i fredsarbetet. I artikeln ger missionsarbetaren Sirpa Rissanen en glimt av sitt arbete i Jerusalem.

Ramallah fick en ny och större skola

Hoppets skola i Ramallah, 16 km norr om Jerusalem, är ett av Finska Missionssällskapets faddermål. Skolan upprätthålls av Missionssällskapets samarbetspartner, Jordaniens och det heliga landets lutherska kyrka.

Hoppets skola började sin verksamhet i Ramallah år 1966 med tio elever och två lärare. Nu finns det 454 elever och personalens antal är 38. Den gamla skolbyggnaden har blivit trång och den nya skolan ska betjäna hela det palestinska samhället i Ramallah oberoende av religion, kön och social ställning. En del av eleverna är muslimer, en del kristna.

Biskop Munib Younan sade i sitt festtal: ”De lutherska skolornas grunduppgift är att förbereda våra ungdomar för att bygga upp vårt land i framtiden. Vi lär dem mänskliga rättigheter och respekt för religionsfrihet. Våra skolor satsar på fredsfostran och på att alla ska ha rätt till värdigt liv.”

I skolans utbildningsplan betonas starkt fredlig samexistens, religionsdialog och miljöfostran. Tack vare missionsarbetet finns det också möjlighet till specialundervisning och konstämnen.

Sirpa Rissanen

4. Uppgift

1. Ge duken åt en i gruppen som får sina ögon förbundna
2. Ta fram pusslet. Gruppen ska sätta ihop pusslet så att bara den som har förbundna ögon får röra bitarna. De andra i gruppen ger instruktioner. De får inte röra varken bitarna eller personen som lägger pussel. Man har 3 minuter tid för pusslet.
3. Gruppen får poäng enligt hur många bitar de får på plats. Varje pusselbit ger ett halvt poäng.



Ekumenisk vecka i Jerusalem år 2017. Fotot från <https://felm.finskamissionssallskapet.fi/var-verksamhet/asien/israel/>

Läs mer om vårt arbete i Israel och Palestina här:
<https://felm.finskamissionssallskapet.fi/var-verksamhet/>