

mission

SAT-7: Kristet hopp i Mellanöstern
Arbetet i Etiopien förändrar liv



Finska Missionssällskapet

Besöksadress:
Observatoriegatan 18
00140 Helsingfors
Postadress:
PB 154
00141 Helsingfors
www.mission.fi/fms
fms@mission.fi
personlig e-post:
fornamn.efternamn@mission.fi

Chefredaktör:

Outi Laukkanen

Redaktör:

Joanna Lindén
ISSN 0357-296X
151. årgången

**Tf chef för sv. sektionen**

3.4-11.8.2010

Camilla Skrifvars

tfn 09-1297 360

**Sekreterare för barn-
och ungdomsarbetet****Carre Lönnqvist**

tfn 09-1297 263

**Understödskoordinator****Britt-Helen Lindman**

tfn 09-1297 266

**Informatör****Joanna Lindén**

tfn 09-1297 264

**Byråsekreterare****Maria Westerling**

tfn 09-1297 282

Outi Laukkanen
skribenten är missionär i Taiwan



LEDARE

Vilken färg har Gud?

Kanske tycker ni att hela frågan är hädelse. Gud kan ju inte ha någon färg. Gud är ande. Ingen har sett Gud.

Hur är det med Jesus, då? Han har alldeles säkert haft en kropp och ett visst utseende. Problemet är bara, att vi inte har någon bild av honom från den tiden. Jesus var inte någon världslig härskare, vars bild man skulle ha huggit i marmor för att kommande generationer ska se hur han såg ut. Vi vet att han bodde i Israel och var då antagligen mörk och skäggig, som männen i Mellanöstern i genomsnitt.

Vi kan rentav ta illa upp om vi ser Jesus avbildad som en svart människa, eller en indian. Det är inte historiskt korrekt. Men blir vi lika illa berörda om vi ser Jesus i en finländsk björkskog, som i en tavla av Albert Edelfelt? Eller krubban i ett snöigt europeiskt landskap? Det borde vi, för det är lika fel. Eller lika rätt. En folklig konstnär utgår från den miljö som han känner till. En konstnär som Edelfelt placerar Jesus i Finland medvetet. Och i en viss mening kan det vara rätt. För Jesus finns ju överallt. Han är lika hemmastadd i en indianby i Bolivia och i slummen i Manila, i djungeln i Kongo och bland moderna kineser i Shanghai. Överallt, men framför allt bland de fattiga. En människa bland människor. Vi ska inte begränsa honom.

Ofta är människorna på andra kontinenter inte intresserade av kristendomens budskap. De uppfattar det som den vite mannens religion. Fast Gud är väl inte en vit man. Eller hur? Gud är Gud. Men har den vite mannen berättat om Gud på fel sätt? Missionärerna har ofta kommit på samma gång som erövrarna, kolonialisterna och opiumhandlarna, så det har varit svårt att skilja dem åt. Vi har ett stort jobb kvar om vi vill visa att Gud inte är den vite mannens Gud, utan alla människors skapare och Gud. Varje människa på jorden är Guds avbild. Också de som vi inte kan förstå.

Kanske är det en idé bakom att vi inte har någon bild av Jesus? Ingen kan påstå sig vara mera eller mindre lik honom. Inget folk har ensamrätt på honom. I hans församling finns människor från alla raser, av alla sorter. Alla vet inte om det ännu. Men vi ska berätta.

*Löna inte ont med ont eller
skymf med skymf, utan tvärtom: välsigna.
Ty ni är själva kallade att få välsignelse.*

1 Petr 3:9

>> FÖNSTER MOT VÄRLDEN

Romkonferens uppmärksammade arabkristna

Både politiker och företrädare för olika kyrkor i Mellanöstern har på sistone uttryckt oro över den växande utvandringen av kristna från denna region. "De kristnas bidrag till det arabiska samhället är dock oersättligt", sade den libanesiske informationsministern Tarek Mitri under en internationell konferens, anordnad av den katolska Sant'Egidio-rörelsen i Rom den 22 februari. Cirka 150 företrädare för olika kyrkor, politiker och sakkunniga från hela världen deltog i konferensen med temat "Kristna och muslimer från Mellanöstern i samtal med varandra", meddelar Swedish Christian Study Center i Jerusalem. Det var tredje gången som den årligen återkommande konferensen ordnades. Sammankomsterna syftar till en fördjupning och utvidgning av dialogen mellan kristna och muslimer i regionen. Påven Benedictus XVI har också kallat till en extra biskopssynod om Mellanöstern i oktober.

Internationell uppslutning mot diskriminering av hiv-positiva

Religiösa ledare från hela världen möttes i slutet av mars i Utrecht, Holland med syftet att stoppa stigmatisering och diskriminering av hiv-positiva och aids-sjuka människor. Ett fyrtiotal religiösa ledare närvarade vid mötet för att representera buddhismen, hinduismen, islam, judendomen och kristendomen. Tillsammans undertecknade de en handlingsplan där de personligen förbinder sig att i ord och handling verka så att religiösa samfund tar emot hiv-positiva människor i dess närmiljöer. I planen anges det att understödarna kommer att samarbeta för att stoppa diskriminering och stigmatisering. Samtidigt poängterar de att alla hiv-positiva bör få rätt vård och emotionellt stöd. Toppmötet anordnas av den ekumeniska organisationen Ecumenical Advocacy Alliance och Cordaid, med stöd av Nederländernas utrikesministerium, UNAIDS, International Network of Religious Leaders Living with or Personally Affected by HIV (INERELA), The World

En internationell konferens om kristna i Mellanöstern sporrade dialogen mellan muslimska och kristna ledare. Foto: Anders Wikström

AIDS Campaign och Religious for Peace. I världen finns idag sammanlagt 33,4 miljoner hiv-positiva människor. Hittills har över 25 miljoner människor dött av aids.

Kina sänder flera kristna missionärer

Den underjordiska kristna kyrkan förbereder sig för att verka helt öppet i Kina, skriver Martyrkyrkans vänner (MKV) i sitt rundbrev. Martyrkyrkans vänner, som länge har stött olika kristna projekt i landet, genomförde nyligen en gallup bland 30 pastorer i landet. Av dessa svarade 27 att de så kallade husförsamlingarna i Kina nu är villiga att ta sig an större sociala projekt, hjälpa gatubarn, alkoholister och utslagna. "Det är bara en tidsfråga innan Kina blir en stor sändande nation när det gäller missionärer, ingenting kan stoppa kyrkans tillväxt", skriver MKV.

Kristna arresteras i Marocko

I mars skärpte Marocko kontrollen av kristna organisationer och kristna trosutövande i landet. Kristna ledare har arresterats och utländska, kristna biståndsarbetare har utvisats från landet, meddelar organisationen Middle East Concern. Uppskattningsvis 1000-3000 kristna marockaner bor i landet. Utländska kristna bosatta i Marocko har rätt att utöva sin religion medan detta är förbjudet för marockanska kristna.

Rekordmånga medlemmar i Tanzanias kyrka

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT) har nu rekordmånga medlemmar: över 5,3 miljoner människor. Kyrkan i Tanzania har växt konstant de senaste åren. År 2007 hade kyrkan 4,6 miljoner medlemmar och år 2009 4,9 miljoner. Kyrkans ständiga tillväxt beror på satsningar på mission och evangelisation.

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania växer konstant. Foto: Mikko Pyhtilä





Utfärd upp på Tossaberget utanför Dessie med en grupp fadderbarn som stöds via Finska Missionssällskapets fadderprojekt. Barnen deltar i aktivitetscentrets verksamhet varje lördag. Foto: Silva Lahti

Mekane Yesuskyrkan förändrar liv – flera missionärer behövs

Etiopien. Det är eftermiddag i Dessie och missionärerna Christine Björkskog och Silva Lahti har satt sig ner för att ta emot ett telefonsamtal från Finland.

– Tur, idag är telefonlinjen bra. Det är inte alla dagar det går så här smidigt. Samma sak gäller internetanslutningen, säger Silva Lahti.

Ett par veckor senare, i mitten av mars, har Christine och Silva återvänt till Finland. Christine har avslutat sin arbetsperiod i Dessie och kommer att fortsätta med undervisningen vid Cronhjelmsskolan i Larsmo till hösten. Silva tillbringade två veckor semester i Finland för att ladda upp inför sin slutsputt i Etiopien.

Den sista tiden i Dessie blev intensiv för Christine Björkskog, speciallärare från Larsmo. Christine anlände som missionär till Etiopien 2006 för att arbeta med kvinnoprojektet i Sirinka och har sedan dess byggt upp ett stort nätverk i staden. Två år senare fick hon sällskap av Silva Lahti från S:t Michel, som åkte ut som missionär med uppgiften att fungera som fadderkontaktperson.

– Jag är inbjuden till många vänner som vill ta avsked. Visst känns det vemodigt att åka, säger Christine.

Christine berättar att livet i Dessie är utmanande och kräver uthållighet och uppfinningsrikedom. Staden har cirka 200 000 invånare och är belägen 400 km norr om Etiopiens huvudstad Addis Abeba.

– Men vistelsen här har berikat mig på många sätt. Missionsarbetet i Dessie har varit självständigt och mångsidigt.

Missionärerna fungerar som länkar

Som missionärer har Christine och Silva följt med utvecklingsarbetets och den evangeliska kyrkans utveckling i Etiopien under flera års tid.

– Staten respekterar Finska Missionssällskapets och Mekane Yesuskyrkans arbete i Etiopien. För ett tag sedan uttalade sig Etiopiens president om Mekane Yesuskyrkans verksamhet i Etiopien. I uttalandet poängterades det att Mekane Yesuskyrkan har verkat 50 år i landet och varit en pionjär inom utvecklingsarbetet. Kyrkan har, med hjälp av bland annat Finska Missionssällskapet, gjort mycket för läsundervisningen och stött de lokala språken i landet, som är över 80 till antalet. Kyrkan har engagerat sig i hälsofrågor, dövundervisning, hiv- och aidsproblematiken, arbetat för att motverka kvinnlig omskärelse, samt försvarat diskriminerade folkgrupper, säger Silva.

Finska Missionssällskapet har långvariga kontakter till Etiopien där arbetet inleddes 1968. Idag verkar cirka 14 missionärer från Finska Missionssällskapet i landet.

– Som missionär fungerar man som en sorts informatör mellan Finland och stiftet i Dessie. Vi har också kontakt med andra missionärer och hjälparbetare från olika länder, berättar Silva.

Holistisk människosyn och en levande kyrka

Christine och Silva har arbetat på gräsrotsnivå i Dessie. Christine har fungerat som rådgivare för kvinnoprojektet i Sirinka, cirka 100 kilometer utanför Dessie. Silva har verkat som fadderkontaktperson. Ut-



Christine Björkskog gör pärlband vid Dessie aktivitetscenter tillsammans med Melat och Zeyniya. Pärlorna är en gåva av Siw Högnäs från Nedervetil som besökte centret. Siws dotter hade skickat med pärlor till barnen. Foto: Silva Lahti.



Natnael Tegegen och Silva Lahti vid Woldiya månadsmötet. Vid mötet delas stöd ut till familjerna och aktuella ämnen diskuteras. Natnael är ett av Finska Missionssällskapets fadderbarn. Foto: Touko Hakala

Etiopien

Etiopien är en av Afrikas äldsta nationer. Landet har inte ett kolonialt förflutet.

Befolkning: 78 miljoner varav cirka 20 % är protestanter

Huvudstad: Addis Abeba

Invånare som lever under existensminimum: 24 procent lever på en dollar om dagen

Förväntad livslängd: 48 år

Mekane Yesuskyrkan i Etiopien är världens största lutherska kyrka efter den svenska kyrkan. Många församlingar leds av evangelister och behovet av präster växer konstant. Den växande kyrkan och behovet av utbildning av lekmannapredikanter och präster uppmärksammas i samband med Finska Missionssällskapets Fasteinsamling. Målet är att församlingarna på lång sikt ska bli självförsörjande. Idag är cirka 63 procent av befolkningen kristen.



På bilden från vänster: Tsehay, textillärare på aktivitetscentret i Dessie. Suwadik, som får stöd tack vare sällskapets fadderprojekt. Fatuma, Suwadiks vårdnadshavare och Aseged, kassör i fadderbarnsprojektet samt Christine Björkskog. Foto: Silva Lahti

vecklingsprojektet i Sirinka har gett mycket goda resultat och fadderverksamheten har i sin tur väckt stort intresse i Svenskfinland.

Christine och Silva har lärt sig det lokala språket amhariska och anammat den etiopiska kulturen under sina vistelser i landet. Språkkunskaperna har öppnat upp dörrar till kulturell förståelse och samverkan. Christine och Silva berättar om den holistiska synen på människan i Etiopien, något som vi kan lära oss av i Finland: kyrkan som en naturlig del av livet och vardagen för människans välbefinnande.

Christine poängterar att direktkontakten till de varma människorna har varit en av de bästa upplevelserna under vistelsen. Hon säger att gudstjänsterna präglas av livsglädje och är tacksam för den förändring som hon fått bevittna i Etiopien genom missionen och den internationella diakonin.

Nyrekrytering av missionärer behövs

Christine berättar att det från synodens eller stiftets håll finns många förfrågningar om att Finska Missionssällskapet skulle sända dem flera missionärer.

– Det finns mycket arbete kvar att slutföra i Dessie. Fadderverksamheten i Dessie, Kombolcha och Woldiya, som sammanlagt berör 300 barn, kan ännu utvecklas när det

gäller utbildning och hälsovård, säger Silva.

På lördagsförmiddagarna har Christine och Silva arbetat vid aktivitetscentret i Dessie som stöder barn och ungdomar. För tillfället byggs två nya aktivitetscenter i de närbelägna städerna Woldiya och Kombolcha tack vare medel som samlats in via Ylehjälpen och Näsdagen som ordnas årligen. I Dessie finansieras också ett kyrkobyggnadsprojekt med hjälp av Helsingfors kyrkliga samfällighet och Finska Missions-sällskapet.

Verksamhetscentret erbjuder föräldralösa barn stimulans och trygghet. Många av barnen har blivit föräldralösa på grund av att deras föräldrar dött i aids. Unga flickor får lära sig att ta hand om sig själva och höja sin självkänsla.

– På så sätt höjs hela samhällets psykiska välbefinnande, säger Silva.

Framtida utmaningar och bestående förändring

Silva säger att den etiopiska kyrkans största utmaningar utgörs av administrationen och ekonomin.

– Det är inte lätt att fördela kyrkans resurser mellan de fattiga och rika församlingarna. Målet är jämlikhet och de fattiga församlingarna behöver fortsättningsvis mera stöd.

Nu väntar en tid av återanpassning och återhämtning i Finland. Silva berättar att vistelsen i Etiopien lärt henne att uppskatta sådant som vi beaktar som självklarheter i Finland – till exempel fungerade infrastruktur och smidig kommunikationsteknik. Silva hoppas på att återvända till Etiopien i framtiden och då kunna kombinera sin expertis i musikvetenskap med arbetet.

– Jag är pianist och filosofie magister i musikvetenskap. Vid teologiska institutet i Addis Abeba finns det dock ingen inriktning på klassisk musik, utan fokus ligger på jazz. Den klassiska musiken är någonting som skulle kunna utvecklas.

Silva är också sjuksköterska till yrket.

– Jag skulle kunna tänka mig att arbeta bland invandrare inom sjukvården i Helsingfors.

Christine Björkskog kommer att göra församlingsbesök i Svenskfinland i april och maj för att berätta om sina upplevelser och sitt arbete. Först i turen står Borgå den 11 april, Larsmo den 18 april och Pedersöre den 30 april. Christine medverkar också i Missionsfesten i Oravais den 18-20 juni.

Joanna Lindén
skribenten är informatör vid
Finska Missionssällskapet

>> VÄRT ATT VETA

...Om världens folk:

Det afrikanska folket utgör en åttondel av världens befolkning. Av afrikanerna är också en åttondel nigerianer.

Hälften av världens befolkning är asiater. Av asiaterna är hälften kineser.

Majoriteten av världens befolkning lever under fattigdomsgränsen. Det finns mera kvinnor i världen än män.

Av världens 100 största städer ligger över hälften i Asien. Endast 6 av dem är belägna i Europa och 3 i USA. De 10 största städerna är: Shanghai 15,6 miljoner invånare, Bombay 13,7 miljoner, Karachi i Pakistan 12,5 miljoner, Buenos Aires 12,1 miljoner, Delhi 11,9 miljoner, Manila 11 miljoner, Istanbul 10,7 miljoner, Sao Paulo 10,3 miljoner, Moskva 10,2 miljoner, Dhaka i Bangladesh 10,1 miljoner.

Jorden har 6,75 miljarder invånare, konstaterar FN-organet UNFPA i sin rapport State of World Population 2008. År 2050 har befolkningen stigit till 9,2 miljarder. Afrikas befolkning stiger med över en miljard till två miljarder 2050. Konflikternas och sönderfallets Kongo växer från dagens 65 miljoner till otroliga 187 miljoner 2050. Etiopien rusar från 85 miljoner till 183 miljoner medan Nigeria plussar på 151 miljoner med nästan lika många till på dryga 40 år.

Indien kommer att bli världens folkrikaste land 2050 med en befolkning som ökar med nästan en halv miljard till 1,66 miljarder. Med sin stora befolkningsökning kan Indien åter få problem med matförsörjning.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon varnade nyligen om att två tredjedelar av världens befolkning kommer att leva i städer år 2030, varav två miljarder i slumområden. Denna utveckling hotar att omintetgöra åratals kamp mot fattigdom, menade Ban Ki-moon.

Kristendomen kommer att fortsätta att växa i världen, dels numerärt eftersom befolkningen ökar. Men också procentuellt: antalet kristna kommer att öka från 33 procent av jordens invånare till 35 procent 2050. Detta enligt prognoserna i "Atlas of Global Christianity". Även om 35 procent av världens befolkning skulle vara kristna 2050 så är det fortfarande nästan två tredjedelar som inte har tagit emot Kristus.

Källa: *Feminism utan gränser*, Chandra Mohanty. www.ne.se, www.lakemedelsvarlden.se, www.svd.se, www.dagen.se

Seppo Rissanen
skribenten är direktor
för Finska Missionssällskapet



Ny strategi för utmaningarna efter jubileumsåret

Jubileumsåret var på många sätt en stor utmaning för Finska Missionssällskapets medarbetare, frivilliga och missionsvänner. Efter festen vill jag ännu tacka alla er som har varit med och engagerat er i festligheterna, som innebar ansträngningar och möda för många. Stämningen under de olika evenemangen var glad och inspirerande. Vi tackar Gud för allt vi har fått uppleva! Nu vet vi också att missionens vänner inte glömmer de fattiga - trots alla ekonomiska svårigheter i vårt land kommer ni ihåg dem som har det ännu sämre ställt. Tillsammans med våra samarbetspartner har vi varit med att vittna om Kristus och hans rike för många som fortfarande saknar evangeliets glada budskap. Vi har fått många nya kallelser i missionsarbetet efter jubileumsåret.

Efter festen har vi alltså ännu mera arbete som väntar oss. Vi behövs fortfarande bland många grupper av människor i olika delar av världen. Med vår nya strategi, som styrelsen godkände i slutet av förra året, skall vi rikta vår blick mot nya utmaningar. Vi söker medvetet nya grupper som fortfarande står utanför kyrkan. Särskilt intresse har vi nu för Mekong-området, det vill säga Thailand, Laos, Kambodja, Vietnam och Myanmar. Också påverkansarbete skall få mera uppmärksamhet. På missionsfesten i Oravais skall vi berätta mera om de nya utmaningarna. Innan dess kommer den nya strategin att lanseras på svenska och förmedlas till församlingarna.

Finska Missionssällskapets stadgar måste förnyas. Fast styrelsens förslag till stadgar inte godkändes i den andra behandlingen, har alla varit ense om att förnyelsen behövs. Nu har styrelsen lyssnat noggrant på den kritik, som riktades mot formuleringen av Finska Missionssällskapets verksamhet i förslaget och stadgarna har omformulerats.

Styrelsen har däremot inte velat ändra på förslaget till förändring av medlemskap i Finska Missionssällskapet. Det här beror främst på att församlingarna, de främsta understödarna av vår verksamhet, klart uttryckt att de vill påverka beslutsfattandet i Finska Missionssällskapet. Det här är ett tecken på att man uppfattar mission som församlingens främsta uppgift. Medlemskap kommer i framtiden bara att beviljas samfund. Våra personmedlemmar kommer dock att behålla sitt medlemskap.

För att främja en positiv utveckling håller vi på att utforma ett nätverk som passar bättre in i vår tid och skapar ett närmare förhållande med Finska Missionssällskapet än enbart medlemskap. I detta läge anser styrelsen att det är nödvändigt att genomföra förnyelsen mot en nätverksbaserad verksamhet. Nätverket kommer att bidra till att sällskapets missionsintresserade och kontaktpersoner kan engagera sig på ett nytt sätt. Nätverket lanseras först på finska men utvecklingen av ett svenskspråkigt nätverk kommer också att övervägas.

Vår verksamhet växer från tron på Guds kärlek som gäller alla människor. De som fortfarande saknar denna kärlek, måste få uppleva den. Därför behövs mission.

DIREKTORNS HÖRNA



ON AIR

SAT-7:s direktsändningar når kristna minoriteter i arabvärlden. Foto: Anders Wikström

Kristet hopp och försoning

Uppskattningsvis 99 procent av Mellanösterns 500 miljoner invånare har tillgång till TV och cirka 250 miljoner har dessutom tillgång till satellitkanaler. Parabolantenner finns på så gott som alla hustak - satellitsända kanaler är fria från restriktioner och utgör ofta arabvärldens enda o censurerade kontakt till omvärlden. SAT-7:s program fungerar som en plattform för kristna i 22 länder i arabvärlden och uppskattas även bland muslimer.

– TV utgör det bästa sättet att nå människorna i arabvärlden. Sändningarna täcker hela Europa, norra Afrika och Mellanöstern inklusive Iran och västra Afghanistan, säger Terry Ascott, vd och grundare för det kristna nätverket SAT-7.

Satellitnätverket SAT-7 stöder kristna, ofta utsatta och diskriminerade minoriteter i Mellanöstern och Nordafrika. Satellitsändningar erbjuder aktuella program på arabiska, persiska och turkiska, producerade i Libanon, Egypten och Cypern.

Tillbaka till kristendomens rötter

– Kristendomen föddes i Mellanöstern. Vår utgångspunkt är därför lokal, säger Ascott.

Programmen produceras till 80 procent av lokala kristna. Det här motverkar befolkningens bild av kristendomen som en västerländsk religion som associeras med värderingar från västerländsk film och TV.

I en vardag fylld av konflikter och oroligheter utgör TV:n en trygghet och tillflykt. Eftersom många inte kan läsa är TV:n omåttligt populär, både som informationskälla och som underhållning.

– När barnen inte kan gå till skolan och det är farligt att röra sig på gatorna blir SAT-7:s program en trygghet. Vi förmedlar budskap om tolerans, fred och kärlek, säger Rita El Mounayer, chef för nätverkets arabiska program.

El Mounayer växte upp mitt under rasande inbördeskrig Libanon. Hon förlorade sin mamma som sjuåring och hennes pappa var medlem i den libanesiska milisen.

– Jag ifrågasatte ofta allt lidande i mitt liv. Men nu förstår jag att Gud förberedde mig för att hjälpa andra barn i samma situation. Vi vill visa på Guds kärlek till alla människor och främja en fredlig kultur i Mellanöstern.



ممنوع الدخول

i arabvärlden

Samhällspåverkan och debatt

Ascott och El Mounayer arbetar på Cypern, där en del av SAT-7:s program produceras och sänds.

– Vi vill skapa en positiv bild av kristendomen. Många muslimer har fått en positivare uppfattning om kristendomen tack vare programmen. Kanalen strävar efter att skapa förståelse mellan olika religioner samt försvara mänskliga rättigheter. Totalt 15 kristna rådgivningscentraler tar varje år emot respons från tusentals tittare i området, säger Ascott.

Nätverket lyfter fram sociala frågor, speciellt gällande kvinnornas och de funktionshindrades ställning i arabländerna. Men programmen går inte in på politik och har som princip att aldrig attackera andra religioner.

– Ett av våra program om ensamförsörjande kvinnor skapade kraftig debatt i Marocko. Ensamförsörjande kvinnor får inte samma respekt i arabländerna som i väst. Men flera miljoner kvinnor sköter hushåll ensamma och kämpar dagligen för sin existens, säger El Mounayer.

Positiv respons trots liten budget

SAT-7 har expanderat sin produktion på turkiska och sänder på en ny satellitplats, Nilesat.

– Många tittare i regionen har sina parabolantennor inriktade på Nilesat. Tack vare satsningen kommer våra program att ses av en större publik, säger Ascott.

Sedan nätverket skapades 1996 har budgeten växt från 1,4 miljoner till 13,3 miljoner dollar i året.

– Det är bara en bråkdel av till exempel BBC Arabic eller Al-Jaziras budget. Trots det lyckas vi sända program 24 timmar om dygnet på fyra kanaler och på tre språk. SAT-7 får också mycket feedback på sina program, cirka 42 000 tittare hör av sig varje år. Många av tittarna lämnar förbönsämbnen eller ber om att få en Bibel.

SAT-7 har en internationell styrelse där majoriteten av medlemmarna är ledare för lokala kristna kyrkor i Mellanöstern. Internationella organisationer är med och stöder verksamheten, däribland Finska Missions-sällskapet, som är en av SAT-7:s grundande medlemmar. Kurt Johansen, vd för SAT-7:s Europeiska kontor, berättar att 10 procent av SAT-7:s budget kommer från nordiska understödare.

Joanna Lindén
skribenten är informatör vid
Finska Missions-sällskapet



Så gott som alla hushåll i Mellanöstern har tillgång till satellitkanaler. Parabolantennor sticker upp från de flesta hustak. Foto: Anders Wikström

Satellitkanalerna kan nå 250 miljoner tittare

SAT-7 har idag 4 kanaler: SAT-7 ARABIC, SAT-7 TÜRK, SAT-7 PARS och SAT-7 KIDS. Nätverkets kanaler visar aktuella program producerade lokalt: drama, filmer om Jesu liv, bibelundervisning, lovsång, diskussionsprogram samt dokumentärer. Nätverket sänder 24 timmar om dygnet, 365 dagar i året.

SAT-7 PARS program har en målgrupp på 100 miljoner människor bosatta i Iran och omgivande länder. SAT-7 TÜRK vill nå de drygt 100 miljoner människor som förstår turkiska och SAT-7 ARABIC de 300 miljoner människor som talar arabiska. I Mellanöstern-området finns det cirka en halv miljard människor. Man uppskattar att det idag finns 20 miljoner kristna i de 22 länder som hör till Mellanöstern.

Befolkningstillväxten är enorm – antalet invånare växer med en miljon invånare per månad i denna region. Mellanöstern är politiskt turbulent och kristna är i en svår situation i många av Mellanösterns länder. I Saudiarabien är det inte tillåtet att verka öppet som kristen. I Irak fanns det tidigare nästan en miljon kristna, idag har många av dem lämnat landet. Situationen för kristna i Iran är också svår, men just i detta land växer antalet kristna enormt för tillfället. Trots att det är förbjudet att inneha satellitkanaler, uppskattar man att 20-30 procent av invånarna ändå har en parabolantenn. Eftersom det är förbjudet att missionera eller sprida kristen litteratur i Iran, är kristna tv-kanaler enda sättet att nå dessa människor.

Förbön för SAT-7



Du kan stödja SAT-7 genom förbön.

- Be för att SAT-7:s olika program ska nå nya territorier och människogrupper. Be speciellt för att SAT-7:s sändningar ska nå människor i Iran och Irak och stödja de som lider av konflikter och oroligheter i sina hemland, samt nå människor i Turkiet genom den nya kanalen SAT-7 TÜRK.
- Mera detaljerade böneämnen (på engelska) finns att läsa på webbsidan: <http://www.sat7.org/en/prayers>



Produktionsteam i Beirut. Eftersom SAT-7:s kanaler produceras av kristna i Mellanöstern motverkar programutbudet synen på kristendomen som en västerländsk religion som kommer utifrån. Foto: May Wikström

Stöd sommarinsamlingen!

Sommarinsamlingen 2010 stöder SAT-7, Thailands radio- och evangelisationsarbete samt Finska Missionssällskapets evangelisations- och församlingsarbete. Om du inte får Finska Missionssällskapets insamlingsbrev på posten, kan du ge en gåva via Sampo 800014-161130. Skriv S2010 i meddelanderutan. Ett stort tack för din gåva!



Rita El Mounayer är chef för de arabiska programmen för kristna i Mellanöstern. Terry Ascott, som grundade SAT-7 för 14 år sedan, berättar att satellitkanalerna når miljontals kristna i Mellanöstern och norra Afrika varje vecka. Foto: Joanna Lindén



Maja Haikolas minnesfond

Kom ihåg dina vänner på bemarkelsedagen eller hedra de bortgångnas minne genom en gåva till Paulinum prästseminarium i Namibia. Den valbara summan betalas till Maja Haikolas minnesfond, Sampo 800014-161130, skriv MAJA i meddelanderutan.

Vill du få hälsningen publicerad i Mission, kontakta Finska Missionssällskapets svenska sektion, tfn 09-1297 282. Hälsningar till följande nummer av Mission, som utkommer i september, skall vara redaktionen till handa senast den 16 augusti 2010.

ÅRSMÖTEKALLELSE

Plats: Huvudkyrkan, Varkaus

Tid: Lördagen den 12.6.2010 kl. 9.00

Granskning av fullmakter sker kl. 8.00-9.00 på mötesplatsen.

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

1. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och rösträknare
2. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
3. Presentation av bokslutet och revisionsberättelsen
4. Fastställande av bokslutet och beslut om ansvarsfrihet
5. Fastställande av medlemsavgift
6. Val av styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå
7. Tillsättande av kommitté för beredning val av styrelsemedlemmar år 2011
8. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
9. Ändring av stadgarna
10. Aktualitetsdiskussion: riktlinjerna för Finska Missionssällskapets kommande verksamhet
11. Övriga av styrelsen anförda ärenden

Styrelsen den 28 januari 2010

Finska Missionssällskapet



Joanna Lindén

skribenten är informatör
vid Finska Missionssällskapet

Dialog i Damaskus

KRÖNIKA

Luften är laddad, det är varmt och ökendammet har lagt sig på golvet. Jag står inne i den urgamla kyrkan Saint Serge i Maaloula, Syrien, ett par timmar utanför Damaskus. En kvinna sjunger på koptiska framme vid ett halvcirkelformat, antikt altare. Här samlades de första kristna för två tusen år sedan.

Syriens huvudstad Damaskus är en smältdegel där olika religioner och kulturer möts och tillsammans bildar flera tusen års kulturhistoria. I centrala Damaskus bor protestanter, judar och muslimer i samma stadsdel. Deras bosättningar skiljs åt av huvudgator. Ungdomarna i de protestantiska kvarteren berättar att de under sin uppväxt lärt sig att hålla sig på avstånd från muslimerna – något som de börjat ifrågasätta senare i livet. De unga muslimerna i området berättar däremot att de uppfattar den kristna kulturhistorien som en självklarhet, lika viktigt som deras egen bakgrund – de har fått lära sig att allt hänger samman.

Det är fyra år sedan jag lärde känna Damaskus – även kallad kulturens vagg, om man lyssnar till dess invånare. När jag vistades i staden befann sig Danmark och Syrien mitt uppe i en diplomatisk konflikt på grund av Mohammed-karikatyren som Jyllandsposten hade publicerat. Över allt i staden fanns affischer som uppmanade till bojkott av danska produkter och den inledande, avvaktande hälsningsfrasen på lokala marknader var ofta: ”Kommer du från Danmark?”

”Varför respekterar ni inte vår religion?”, undrar en man som säljer konstsmide invid torget i huvudstaden. ”Vi respekterar ju er, det västerländska är en del av vår historia. Vi måste lära oss att förstå varandra”, säger han och gestikulerar mot de romerska akvedukterna som tornar upp bredvid huvudmoskén utanför hans butik.

I det här numret av Mission uppmärksammar vi de kristna i Mellanöstern och dialogen mellan kristna och muslimer. Rita El Mounayer, chef för nätverket SAT-7:s arabiska produktion, poängterar att kristendomen föddes i Mellanöstern och att tron på Kristus kan förmedla fred och försöning i en konfliktfylld region. Mission förutsätter växelverkan och en dialog är möjlig endast när man värdesätter sin egen tro och respekterar sin nästa.



Med talkokraft i Jerusalem



Jimmy Wilkman bestämde sig för att göra en praktisk missionsinsats genom att renovera Shalhevetjah-centret i Jerusalem. Här tar han itu med toaletterna. Foto: Jimmy Wilkman, privat



Esko Sippola, Timo Yli-Marttila, Pekka Kinnunen, Irma Kinnunen, Jimmy Wilkman och Raimo Mylläri bekantade sig med Finska Missionssällskapets verksamhet i Jerusalem och hann samtidigt se sig om i Israel.

Praktisk missionsinsats. Byggmästare Jimmy Wilkman från Ekenäs antog utmaningen. Han bestämde sig för att göra något handgripligt för att stödja Finska Missionssällskapet i Jerusalem. Wilkman åkte som utsänd frivilligarbetare till Israel i november 2009 för att delta i renoveringen av Finska Missionssällskapets Shalhevetjah-center, en oas mitt i en konfliktfylld region. Allt eftersom renovering fortskred öppnade sig en helt ny värld för Wilkman.

Många kanske tror att byggarbete ser likadant ut världen över, men så är det inte, konstaterar Jimmy.

– De hade annorlunda material och alla bruksanvisningarna var på hebreiska. I butikerna fick jag vifta med händerna och försöka förklara vilka material jag var ute efter. Ibland försökte jag rita för att butikspersonalen skulle förstå vad det var fråga om. El- och vattensystemen var också annorlunda än här hemma.

Wilkman åkte till Jerusalem tillsammans med fem andra utsända frivilligarbetare. Under nästan tre veckors tid renoverade Wilkman badrum tillsammans med de andra frivilligarbetarna. Pekka Kinnunen fungerade som koorindator för arbetet och hans fru hjälpte till i köket på Shalhevetjah-centret.

Arbetet i Jerusalem bjöd på många överraskningar och utmaningar. På förhand var det överenskommet att allt byggmaterial skulle finnas på plats då gruppen anlände. Så var dock inte fallet. Sällskapets områdesansvariga Roy Rissanen var tillfälligt i Finland och den lokala person som fått till uppgift att skaffa fram materialet hade inte vågat göra så stora beslut själv. Gruppen hade beräknat hur mycket tid som skulle gå åt till badrumsrenoveringarna, men eftersom de fick börja med att först skaffa allt material, blev det knappt om tid. På grund av krångel med bagaget kom deras resväskor med alla arbetskläderna dessutom fram först några dagar efter ankomst.

– Förberedelserna är A och O då en grupp frivilliga ska göra en insats, betonar Jimmy. Det är bra om gruppen vet vilka byggmate-

rial som kommer att finnas på plats då de anländer. Då sparar man mycket tid. En bra idé vore om den som är ansvarig för gruppen kunde åka iväg på förhand och ställa i ordning, så att arbetet kan börja direkt frivilligarbetarna anländer.

Gruppen bodde på Shalhevetjah-centret och jobbade normala arbetsdagar. Samtidigt kunde de följa med centrets verksamhet från sidan.

– Det finns många utländska hjälporganisationer som verkar i Israel, men det verkade som om alla följer sina traditioner och hjälper dem som de alltid hjälpt. Vissa grupper blir då lätt utanför. En av dessa grupper var gästarbetare från olika länder. Personalen på centret packade därför kläder och mat som sedan delades ut till de här människorna.

Förutom byggjobbet hann Jimmy och hans arbetskamrater också transportera biblar. Helgerna inleddes på fredagarna klockan två på eftermiddagen då den judiska sabbaten börjar. På veckosluten passade gruppen på att se sig omkring i landet. Finska Missionssällskapets missionär Heidi Tyni tog bland annat gruppen med till en semesterstuga nära Golanhöjderna. Där övernattade de och hade möjlighet att se de platser som Jesus undervisade på. Ett dopp i Döda Havet hann de även med på sin utflykt. På vardagkvällarna hade de också tid att se sig omkring i Jerusalem.

Som frivilligarbetare fick gruppen betala resan själva, men mat och uppehälle fick de gratis på centret. Centrets bastu, som en annan frivillig grupp renoverat förra sommaren, uppskattades varmt efter en lång arbetsdag i hettan och byggdammet.

Att få göra en praktisk missionsinsats var något Jimmy drömt om i över femton års tid.

– Det var givande att äntligen få prova på detta. Israel har alltid legat mig varmt om hjärtat. Det kändes bra att ge tillbaka något av allt det man själv fått.

Britt-Helen Lindman
skribenten är understödskoordinator
vid Finska Missionssällskapet

Läs mera om frivilligarbete på våra webbsidor:
www.mission.fi/frivilligarbete

Hav och Himmel – Missionsfesten 2010 – Välkommen till Oravais den 18-20 juni!

PROGRAM FÖR VUXNA:

Fredag 18.6

11.30–13.00 Lunch, mattältet

13.00–14.30 Evangeliet för hela människan – missiologiskt symposium, församlingscentret

Biskop, TD Björn Vikström, direktören för utrikesarbetet vid Finska Missionssällskapet Rolf Steffansson, TD Marika Björkgren-Thylin, missionär Christine Björkskog.

14.30 Kaffe, mattältet

15.00–16.30 Evangeliet för hela människan fortsätter, församlingscentret

16.30 Middag, mattältet

18.00–19.30 Himmel möter hav, kyrkan. Välkomstsamling med kommundirektör Markku Niskala, kyrkoherde Berndt Berg, direktör för Finska Missionssällskapet TD Seppo Rissanen, biskop TD Björn Vikström. Sångduon Ingmar Heikius och Rolf Hjort. Programledare informatör Joanna Lindén och byråsekreterare Maria Westerling.

19.30 Kvällste

20.30–21.30 Hav och himmel, kvällsmässa i kyrkan. Berndt Berg, ungdomsarbetsledare Peter Åbacka och kantor Anna-Stina Strand. Kollekt till teologisk utbildning i Kina.

Lördag 19.6

9.00–9.45 Himlen i öknen, kyrkan. Att lära känna Guds vilja – enligt ökenfäderna, Bibelstudium med TD Ezra Gebremedhin

10.00–11.30 Parallellprogram:

- 1) Utfärd till Kimo bruk och Oravais slagfält. Förhandsanmälan.
- 2) Träff för kontaktpersoner, församlingscentret, Missionspedagog Camilla Skrifvars och understödskoordinator Britt-Helen Lindman.
- 3) Tankar om religion och utveckling, församlingscentret. Filmförvisning med missionärerna Ann-Christine och Jouko Marttinen.
- 4) Etiopisk mat, Amigos kök med Gennet Awalom
- 5) Workshop med Furahakören, kyrkan Mus.mag. Jan Hellberg
- 6) Att leva som kristen kvinna i Taiwan, församlingscentret, TD Alicia Lee

11.30 Lunch, mattältet

13.00–14.30 Bortom havet, kyrkan. Hälsningar från världen av missionärerna Christine Björkskog, Kerstin och Erik Vikström, May och Anders Wikström. Presentation av festens utländska gäster Alicia Lee, Gennet Awalom, Ezra Gebremedhin. Missionär Bengt

Häggbloom och brunnprojekt i Senegal. Karenkören (Burma) med Paw Shoh och dirigent Margareta Smith-Edström. Programledare Anders Wikström och Maria Westerling. Kollekt till Utjämningen 2010 som stöder Senegal och Mauretanien.

14.30 Kaffe

15.00–16.30 Parallellprogram:

- 1) Guds kärlek skapar hopp, församlingscentret. Finska Missionssällskapets strategi, Rolf Steffansson
- 2) Tankar om religion och utveckling, församlingscentret. Filmförvisning med missionärerna Ann-Christine och Jouko Marttinen.
- 3) Etiopisk mat i Amigos kök med Gennet Awalom,
- 4) Att leva som kristen kvinna i Taiwan, församlingscentret, TD Alicia Lee.
- 5) I mötet med flyktingar och invandrare, församlingscentret, Tankar i ord och bild med Berndt Berg.
- 6) Jacob Tegengren, församlingscentret. Biologilektor Leif Öling berättar om psalmförfattaren.

16.30 Middag

18.00–19.30 Himaliv, kyrkan. Festtal Alicia Lee, Furahakören. Missionsarbetet i Pakistan fyller 50 år, prosten Paavo Norkko, Ann-Christine Marttinen, Rolf Steffansson. Programledare Camilla Skrifvars och Anders Wikström.

19.30 Kvällste

19.30–21.00 Himmel och pannkaka, kyrkbacken. Internationellt garden party med plättar, korv, vietnamesiska vårrullar, lopptorg m.m. Lokala förmågor uppträder, bl.a. sångaren Daniel Nordlund. 21.00–22.00 Gloria, kyrkan. Mässan är komponerad av Tore W.Aas och till text av Hans-Olav Mørk. Den framförs av kör, solister och kompgrupp. Solist Mikael Nyman i rollen som Jesus. Körledning Mikaela Malmsten-Ahlsved och kapellmästare Mikael Svarvar.

Söndag 20.6

9.00–9.40 Närmare himlen, församlingscentret. Förbön och sång. Lovsångsgrupp under Anna-Stina Strands ledning.

10.00–11.15 Högmässa, kyrkan. Liturg Berndt Berg, predikant Ezra Gebremedhin. Sång av Furahakören och Oravais kyrkokör. Radiering. Budkavlen går vidare till Borgå sv. domkyrkoförsamling. 12.00–13.30 Lunch, mattältet

För mera information se våra webbsidor:

www.mission.fi/missionsfest

Kondoleanser och gratulationer



Kondoleansadress
Bågfönstret (nr 111)
å 12,-



Gratulationsadress
(nr 30) Utan text
å 12,-



Blomsterflicka-pussel
Pussel med 1000 bitar med motiv
från Kambodja.
Pusslet är en utmaning också för
vana pusselläggare.

18,-



Världens barn
nr 28



Vallmo
nr 1

Postkort å 1,-



Noas ark
nr 18



Blåvita violer
nr 2

Finska Missionssällskapets basar
PB 154, 00141 Helsingfors, Tfn 09-1297 272, 09-1297 222
e-post: basaari@mission.fi
NÄTBUTIK: <http://basaari.mission.fi>

Följ med vår verksamhet på Facebook!

Nu finns Finska Missionssällskapet på Facebook, på svenska! Ta del av nyheter, aktuella evenemang och insamlingar samt den sociala gemenskapen på vår Facebook-sida. När du blir fan av Finska Missionssällskapet får du regelbundet nyheter om vår verksamhet snabbt och behändigt, som en del av din virtuella vardag. Vi väntar med spänning på att se skaran medlemmar växa till sig på Facebook. Kom med!



“Grip du mig, helige ande” – Seniordagarna 2010

Finska Missionssällskapet anordnar seniordagar för sina före detta medarbetare den 23–25.8. på Päiväkumpu lägergård i Orivesi. Juha Pihkala, Rolf Steffansson, Matti Heroja, Heikki Nurminen, Seppo Norjanen och Marja-Liisa Swantz medverkar i programmet. Hela programmet finns på finska på adressen www.lahetysseniorit.fi. Deltagaravgiften för seniordagarna är 65–90 euro beroende på inkvartering.

Anmälningar tas under tiden 3.5-31.7 per telefon 040 534 9507 eller på webbsidan www.mission.fi/paivakumpu/tapahtumat/.

Varmt välkomna till våra gemensamma dagar!

Händelsekalendern

1.5 kl.9.30-15 Första majbasar vid Finska Missionssällskapet, Observatorieg. 18

18-20.6 Missionsfest i Oravais med temat ”Hav och himmel”. Se programmet s.14

25-26.6 Midsummerfestival på Pörkenäs lägergård, Jakobstad. Arrangör är Förbundet Kyrkans Ungdom och sällskapets anställda medverkar.

27.7-1.8 Kyrkans Ungdoms sommarläger med temat ”Lev Ande” i Pieksämäki. Sällskapets anställda medverkar.

24.8-9.9 Kyrktoget. Inspirations- och informationstillfällen inför arbetsåret för anställda och frivilliga i församlingarna. För materialpresentation och försäljning står Fontana Media, Finska Missionssällskapet, Svenska Lutherska Evangeliföreningen och Kyrkans Utlandshjälp. Arrangör är Kyrkans Central för det svenska arbetet.

Kyrktoget ordnas enligt följande:

24.8 Domprosteriet, Liljendal

25.8 Mellersta Nylands och Helsingfors prosteri, Grankulla kyrka, Kavallvägen 3.

26.8 Raseborgs prosteri, Ingå församlingshem, Bollstavägen 2 A.

31.8 Pedersöre prosteri, Församlingscentret i Jakobstad, Ebba Brahe esplanaden 2.

1.9 Pedersöre prosteri, Församlingscentret i Jakobstad, Ebba Brahe esplanaden 2.

2.9 Närpes prosteri, Närpes församlingshem, Kyrktoget.

7.9 Åbolands prosteri, Åbo svenska församlingsutrymme Aurelia, Auragatan 18.

9.9 Ålands prosteri, Margaretagården i Mariehamn, Måsvägen 4.

Gratulationskort till studenten!

Inför vårens examenstillfällen tänkte vi tipsa om våra gratulationskort. Korten kan beställas från tfn 09-1297 282 eller per e-post till fms@mission.fi. Korten i sig själva kostar ingenting, men när du gratulerar någon med ett kort kan du betala en valbar summa och pengarna går till ett bokpaket till en elev i Nepal (5€), ett par skor åt en skolelev i Etiopien (10€) eller välling för en månad till ett barnhem i Tanzania (20€).



FMS kontonummer

Gåvor från privatpersoner

Sampo 800014-161130

Församlingarnas kollekt m.m.

Sampo 800016-60710

Frivilliga bidrag till tidningen Mission

Sampo 800016-60710

Referensnummer 450 000 00023

Maja Haikolas minnesfond

Sampo 800014-161130,

skriv MAJA i meddelanderutan.

Födelsedagskonton

Britt-Helen Lindman, tfn 09-1297 266

Testamenten

Tarja Larmasuo, tfn 09-1297 204



"Med himlen som tak och med utsikt över land och hav samlas människor från när och fjärran i glädje och tacksamhet över Guds underbara gärningar bland oss människor". Kyrkoherde Berndt Berg om Missionsfesten i Oravais. Foto: Joanna Lindén

"Likt vårdagssol i morgonglöd"

VÄGKOST

"Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död till liv förutan like."

Så diktade dansken Grundtvig i sin kända vårpsalm och när jag skriver detta har jag fått se vårsolen trotsa vinterkylan. Morgonen mötte med klart och intensivt solsken. Vid dagens högmässa lyste solen in med sitt värmande ljus och strålade sol flödade över mig också vid dagens skidtur.

Grundtvigs vackra psalm handlar om påsken och vårsolen som livgivare. Jesu död och uppståndelse betyder befrielse och nytt liv. Vårsolen lyser upp tillvaron för både finländare och andra. Inte minst stämmer detta i Oravais där den lokala flyktingförläggningen innebär att vårsolen lyser över människor från hela världen. Solen lyser och tänder hopp, men alltför ofta kommer moln och täcker solen. Många flyktingar pendlar mellan hopp och förtvivlan. Vi, som möter dessa vänner från många av jordens länder, får helt konkret gråta med dem som gråter och glädjas med dem som är glada. Ett positivt asylbesked kan leda till en glad fest, medan ett negativt besked kan kännas som att falla ner i djupaste mörker. Hur skall det gå om jag måste tillbaka till det land som jag en gång tvingats fly ifrån?

Nu och då kommer brev eller telefonsamtal som berättar hur det gick. Ibland avlöper det lyckligt och personen eller familjen lyckas skapa sig en ny och trygg tillvaro i det land man tidigare flytt ifrån. Andra lever i misär och ottrygghet. Desperata nödrop berättar om en rädsla som gör att man måste hålla sig gömd i hemlandet och inte kan röra sig tryggt. "Jag måste härifrån, kan ni hjälpa mig?"

Världen blir liten bland dessa medmänniskor från när och fjärran! Vi får uppleva en mission som är dubbelriktad. Från Oravais har vi sänt ut missionärer till Afrika och Asien. Samtidigt kommer människor från dessa världsdelar till oss med hjärtat fyllt av Guds kärlek och med en brinnande iver att få dela med sig av sin tro. Det leder ibland till spontana vittnesbörd. Under en gudstjänst ville en av de närvarande läsa ett bibelord på språket Farsi. Han läste ett långt bibelavsnitt och en annan av gudstjänstdeltagarna läste samma bibeltext på svenska. När påskens budskap får lysa in i vårt liv och tända tro, hopp och kärlek i människors hjärtan, kan vi inte längre hålla tyst med vad vi sett och hört. Då måste vi få berätta evangeliets goda budskap för allt fler!

Jag hoppas att många av er som läser denna betraktelse kan komma till Oravais och missionsfesten den 18-20 juni detta år. Med himlen som tak och med utsikt över land och hav samlas den helgen människor från när och fjärran på kyrkbacken i Oravais i glädje och tacksamhet över Guds underbara gärningar bland oss människor.

Men om du inte kan komma så minns att samma himmel också finns ovanför dig och att samma sol lyser också över ditt liv. Samma Jesus är alltjämt din och min frälsare och Gud vill fortsättningsvis ge framtid och hopp åt oss alla!

"Du skall älska Herren, din Gud, lyssna till honom och hålla dig till honom, ty detta ger dig liv..." (5 Mos. 30:20)

Berndt Berg
kyrkoherde i Oravais